

NEW LIFE NEWS 14.2

september 2018

secretariaat
 Hillenaarlaan 7
 2241 JW Wassenaar
secretaris@anewlifesrilanka.nl
www.anewlifesrilanka.nl
 RSIN 814268031



Een met veel liefde eigen gemaakte bedankkaart

In dit nummer:

<i>voorwoord :voor wat hoort wat</i>	2
<i>interview met een schrijfmoeder</i>	3
<i>van de bestuurstafel</i>	5
<i>de varkensstal in Kattankudy</i>	6
<i>wat gebeurt er in ... een greep uit onze projecten</i>	8

Denkt u aan uw donatie voor 2018 of 2019
bankrek. NL88 INGB 0005056113

Voor wat hoort wat

Voorwoord

Ik pas op de poes tijdens jouw vakantie – jij zorgt voor de plantjes tijdens de mijne. Wie heeft er nooit zo'n soort afspraak gemaakt? Bij ons is dit toch eigenlijk heel normaal, ook al zeg je het er niet bij: voor wat hoort wat. En natuurlijk gebeurt het ook vaak dat je zegt: 'nee joh, laat maar zitten; ik doe het graag', maar toch ...

'Voor wat hoort wat ...' is niet alleen een bekend Nederlands gezegde, het is ook een ingeburgerd en bijna vanzelfsprekend gebruik: Ik doe iets voor jou – en jij doet dan ook iets voor mij, want voor wat ..

Het past wel bij de koopmansgeest die ons al eeuwen lang wordt toegedicht – en niet geheel ten onrechte. Ik help jou en jij helpt mij – dat is duidelijk.

Voor wat, hoort wat ... Het kan ook aanleiding zijn tot enige benepenheid als je gaat berekenen of je wel evenveel hebt teruggekregen als je zelf hebt gegeven of gedaan. Dan denk je al snel dat je kort gedaan of gekomen bent.

Maar ook de andere kant geldt: als iemand veel voor je doet, voel je je vaak bezwaard als je niets of naar je gevoel te weinig kunt terug doen. Dat voelt ongemakkelijk en geeft naar je idee een scheve verhouding.

Dat merk ik ook geregeld bij de zusters van de tehuizen waarmee we contact hebben. Ze willen graag iets terug doen, maar weten niet wat. Geld hebben ze niet en ze kunnen wel enveloppen vol losse thee blijven sturen, maar dat is niet altijd handig en daar zitten wij eerlijk gezegd ook niet altijd op te wachten. Dus knutselen ze mooie bedankjes waarvan u er één ziet op de voorkant – die in werkelijkheid nog mooier is, want de bloemetjes zijn driedimensionaal. Dus bieden ze aan voor ons te bidden. Dat is hun 'ding' tenslotte – naast onderwijs, het runnen van de tehuizen, onderhoud gebouwen en nog heel veel andere zaken.

Ik heb hun aanbod namens alle schrijffouders aangenomen, maar omdat ik niet weet of u dat allemaal wist, meld ik het dus hierbij. Ik weet ook niet wat u ervan vindt, maar ik vind het een genereus aanbod. Ze bidden niet alleen voor ons welzijn, maar ook namens ons voor – kortweg – het leed in de wereld, omdat ze denken dat wij het daar misschien te druk voor hebben.

Christien Duhoux-Rueb

Zomaar een schrijffouder ... maar wel een bijzondere ..

Ik zit aan tafel bij trouwe schrijffouder Joke van ons project in Kattankudy. In het tehuis zitten meisjes die door jeugdzorg zijn doorverwezen omdat ze niet thuis kunnen wonen. Ze hebben allemaal 'een rugzakje' variërend van gescheiden en/of ouders die dood zijn, soms door ziekte, soms door moord) tot mishandeling en misbruik. Jeugdzorg probeert zo snel mogelijk een goede meer permanente oplossing te regelen. Dat vraagt van schrijffouders inlevingsvermogen en volharding, want soms heb je maar kort contact en meestal is het schaars. Bij de werkbezoeken door het bestuur blijkt wel dat die schrijfcontacten belangrijk zijn, want de meeste meisjes hebben een laag zelfbeeld: ze zijn bestempeld als lastig, als 'probleem' en als 'waardeloos'. Als ze een kaart of brief krijgen durven ze weer te geloven dat ze bestaan en dat ze in ieder geval voor iemand belangrijk zijn.



Mijn eerste vraag: ***Hoe heb je gehoord over A New Life?*** lijkt eigenlijk een open deur, want ze hebben er van mij over gehoord toen ik als hun predikant voorstelde om als gemeente aan de slag te gaan met een project van A New Life. Maar

daarna hebben ze er wel zelf voor gekozen om schrijfouder te worden. Natuurlijk is Joke de schrijfster, maar de hele familie leeft en denkt mee. Joke heeft ook ooit haar dochter aangespoord om webmaster te worden bij ons – en sindsdien genieten we dus als Stichting van de vaardigheden van Tjalda. Wat hen aansprak in de Stichting of het schrijfprogramma, blijkt vooral te liggen aan de korte lijnen, persoonlijk contact en de directe hulp die horen bij een kleine stichting. Het leek hen een zinvol project om meisjes een kans te geven zich te ontwikkelen zodat ze op eigen benen kunnen staan. Daar was geld voor nodig, er was een wachtlijst bij ANL en hun (zoals dat toen heette) Foster Parents kind had geen hulp meer nodig. Kortom: het moment om in te stappen in het schrijfouderplan van A New Life.

Hoe vul je je schrijfouderschap in?

Met geregelde donaties en met schrijven natuurlijk, maar dat valt niet altijd mee. Waarover schrijf je? Over jezelf en je gezin dan maar, maar welke herkenningpunten zitten er tussen ons dagelijks leven en dat van hen? Joke maakt prachtige foto's van vlinders waarvan kaarten zijn gemaakt. Die stuurt ze en soms een foto van haar gezin. Soms komt er een brief terug, soms niet. En met een nieuw schrijfkind begin je weer van voren af aan met vertellen.

Waarom doe je het en wat hoop je ermee te bereiken?

Je geeft je eigen kinderen alle kansen om zich te ontwikkelen – dat gun je ieder kind. Met name voor meisjes is het belangrijk dat ze op eigen benen kunnen staan en minder kwetsbaar worden.

Op mijn vraag '***wat ze nog meer kwijt wil***' schiet Joke in de lach: 'Ik heb met kerst al twee keer dezelfde foto gekregen.' Ik leg uit, dat dit waarschijnlijk de enige foto is die er van dit meisje is (gemaakt tijdens een werkbezoek), maar dat had ze zelf ook wel begrepen. Je kunt nu eenmaal de situatie hier niet altijd vergelijken met de omstandigheden daar!

Christien Duhoux-Rueb

PS Intussen is haar schrijfkind onverwachts getrouwd en krijgt zij binnenkort een nieuw schrijfkind. Het zit er dik in, dat ze dus een nieuwe foto krijgt met kerst!

like ons op facebook

Van de bestuurstafel

Jubileum

Besturen is ook vooruitzien, dus we kijken vooruit, want volgend jaar is weer een jubileumjaar. We bestaan dan 15 jaar en dat is aan de ene kant reden tot feest, maar het is natuurlijk ook iets dat tot enige droefheid stemt omdat het nog steeds nodig blijkt te zijn om kinderen te helpen als kleine prive stichting. Eigenlijk zou op wereldwijde schaal een regeling getroffen moeten worden waarbij kinderen de kansen krijgen die ze verdienen ongeacht de omstandigheden waaronder ze geboren worden, ongeacht hun godsdienst, huidskleur, geslacht, huiselijke situatie of wat dan ook. Maar zolang dat er niet is, gaan we nog maar door. Hoe we het jubileum gaan vieren, weten we nog niet, maar we houden u op de hoogte. Mocht u zelf zomaar ineens een idee hebben, neem contact met ons op, want goede ideeën zijn altijd welkom.

Poststaking

De 'oud-gedienden' weten het natuurlijk wel, want het komt met enige regelmaat voor, maar Sri Lanka wordt nogal eens geteisterd door een poststaking. Dat haalt bij ons het nieuws niet, dus we zitten vaak vergeefs te wachten op post uit Sri Lanka. Omdat de post toch al niet uitbundig onze kant uit komt, duurt het ook even voor we denken, dat het nu wel erg lang duurt. Gemiddeld eens per jaar komt het voor.

Afgelopen maanden was er dus weer een poststaking en de zusters doen dan ook geen brieven op de post omdat die alleen maar wegraken. Als u lange tijd geen post hebt gekregen, trek dan rustig aan de bel bij het bestuur, maar soms kunnen wij en de zusters er dus niets aan doen.



Privacy wet

Het zal u niet ontgaan zijn, dat er een Europese wet is aangenomen ter bescherming van onze privacy. Natuurlijk snappen

we dat er best een betere bescherming kan zijn op dit gebied, maar de wet legt ook veel onderling contact aan banden en is in de praktijk eigenlijk niet handig. Maar we zijn er wel aan gehouden. Binnenkort staat de verklaring zoals wij die toepassen op de website, maar kortweg en in gewone taal komt het erop neer dat we uw namen en adressen voor niets anders gebruiken dan voor de contacten met u over zaken van A New Life, dat we ze nooit met derden delen en dat de administratie op een USB-stick wordt bewaard en dus niet op de harde schijf staat van een computer. We zullen uw toestemming vragen voor we uw naam of een foto waarop u herkenbaar te zien bent, publiceren en die toestemming kunt u dus ook weigeren. Overigens geldt dit alles niet voor de kinderen in Sri Lanka, maar ook daarmee zullen we – uiteraard - met zorg omgaan.



dit mag nog wel



Een tros plantens – veel gegeten banane soort en een heerlijke Srilankaanse maaltijd

Een nieuwe varkensstal voor Kattankudy

Een deel van de inkomsten Van de Jeevenanda Ashram komt uit de verkoop van zelfgefokte varkens en biggen. Vorig jaar bleek tijdens het werkbezoek van onze voorzitter Christien Duhoux-Rueb en de secretaris Corine Duhoux dat het varkensonderkomen een grondige opknappbeurt behoefde.

De ventilatie was onvoldoende, de kozijnen van deuren en ramen waren vermolmd dus inbraakgevoelig en de mestafvoer onvoldoende en volledig open!

Aannemers werden benaderd en voor € 1500.00 werden deuren en kozijnen vernieuwd, anti-inbraakgas aangebracht, de ventilatie verbeterd, tussenmuren aangebracht en een ondergronds afvoerkanaal voor de mest gegraven, dat uitmondt in een afgesloten ondergrondse mestkelder.

De verkoop van varkens en biggen loopt goed, ondanks het feit dat in het Oosten van Sri Lanka, een groot deel van de bevolking Moslim is. Er is al jaren een vaste verzorger van de varkens, Vitor en deze gaf aan dat er dringend behoefte is aan een varkensstal voor jonge biggen, geheel gescheiden van de grote stal. Voor dit gebouw was de offerte € 2100.00 inclusief een ondergrondse mestopslag.



Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart en ik hoop u in de volgende New Life News een fotoserie te mogen tonen!

Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om ook de groente- en fruitteelt op de Ashram te verbeteren. Allereerst richten we ons op het verouderde en onvoldoende werkende irrigatiesysteem en op de mogelijkheid voldoende zoet water op te kunnen pompen.

Dit alles om de Ashram minder afhankelijk te maken van bijv. onze steun en meer zelfvoorzienend en zelfredzaam.

Rien van Beekhoven, contactpersoon voor Kattankudy en penningmeester van A New Life

Wat gebeurt er in een greep uit onze projecten

Deze NLN staat door redelijk toevallige omstandigheden in het teken van de Ashram in Kattankudy, maar we zijn natuurlijk met meer projecten bezig.

Over **Akkaraipattu** kunnen we op dit moment kort zijn. Het tehuis draait goed en er zijn geen schrijffouders nodig. Nu de kopieermachine er is, kunnen ze voorlopig weer vooruit. Er was een aanvraag voor twee naaimachines, maar we wachten nog op antwoord over de precieze aanvraag. We hopen daarvan een microkrediet project te maken: een deel van de aanschafkosten moet terugbetaald worden onder 'zachte voorwaarden', zodat we nog meer naaimachines kunnen kopen. De meisjes verdienen dit geld met hun naaiwerk zodat ze zeker weten, dat de naaimachine van hen is, dat zij die zelf verdienen hebben en dat ze er ook in de toekomst geld mee kunnen verdienen. Zo geeft een investering van onze kant zicht op een onafhankelijke toekomst.

Niet elk project leent zich hiervoor. In **Bandarawela** is veel onderhoud aan gebouwen nodig omdat dit op z'n zachtst gezegd 'achterstallig' is en omdat door het klimaat onbarmhartig elk scheurtje in het pleisterwerk in hoog tempo verergert. Die investering 'verdient' zich alleen terug omdat het tehuis nu weer leefbaar is voor de meisjes.



Bezoek ook eens onze website: www.anewlifesrilanka.nl